

'Het leven kan alleen begrepen worden in het licht der Eeuwigheid.'

*In gedachten neem ik je mee
naar de oevers van de glazen zee
daar zie ik ze staan
komend uit alle landen
met witte kleren aan
en palmtakken in hun handen
christenen van alle soorten
in de heilige stad met paarlen poorten
klein en groot, zingend en prijzend
halleluja, lof zij het Lam
die voor ons in de wereld kwam*

Leo Heuvelman



Willem Doorenbos

** Beverwijk, 9 juni 1955 – † Zwolle, 18 maart 2024*



*Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld
en dit is de overwinning die de wereld overwint,
namelijk ons geloof.*

1 Johannes 5:4

*Jezus zeide: Heb ik u niet gezegd, dat, zo gij gelooft,
gij de heerlijkheid Gods zien zult?*

Johannes 11:10

*In Christus ontslapen mijn innig geliefde man onze zeer zorgzame,
liefshebbende, unieke, humoristische vader en speciale oya*

Willem Doorenbos

🕒 in de leeftijd van 68 jaar.

Na een gelukkig huwelijk van 46 jaar.

Hij was mijn maatje, mijn grootse zeiler op onze bootreizen.

Pietje Ida Doorenbos-Kramer

Marretje Anna Doorenbos

Rinze Frans Doorenbos

Hannah

Leah

*Holkenkamp 80b
8321 AX Urk*

*De dagen tot aan de begrafenis, waarin wij hem gedenken, willen wij graag als gezin
doorbrengen.*

Condoléances graag schriftelijk.

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.